



0. De Dwaas

## 0. De Dwaas

### Vrijmoedig loop ik mijn eigen pad van zuiverheid

Traditioneel staat de kaart voor de intuïtief juiste keuze, nieuwe mogelijkheden, creatieve impulsen, opnieuw beginnen, spontaan het grote werk op je nemen, in het diepe springen, kortom een kans op het ware leven wagen.

Als je alleen onnozel wilt zijn en geen verantwoordelijkheid voor jezelf wilt nemen, dan leidt dat tot verwarring in je eigen chaos, wil je niet groeien, zit je lui te wachten op wat anderen doen en kom je nooit tot volle ontplooiing.

Bij de Dwaas gaat het niet om weten, maar om onbekommerd je eigen weg lopen op het kompas van je zuivere intuïtie. De witte roos van zuiverheid in zijn rechterhand en de vurig rode

veer op zijn hoofd geven aan dat hij zich hier zeer wel van bewust is. Hij weet echt niet hoe het zal aflopen, maar in zijn tasje in zijn linkerhand zitten al zijn al dan niet verborgen talenten. Hij kan ze te voorschijn halen wanneer hij ze nodig heeft.

“Ik stond op de berg te bang om te springen. Ik werd geduwd en merkte dat ik kon vliegen.” Je ziet het trouwens zelf, met zijn vleugels van zelfvertrouwen kan hij landen waar hij wil. Volg louter je onversneden instinct, geeft het hondje in alle rust aan. De naakte Dwaas heeft niets te verbergen. Hij gaat gewoon.

Als pasgeboren baby ben je zo aan het leven begonnen. Als volwassene moet je nu in contact met die zuivere onschuld opnieuw je weg vervolgen. Ongeacht de butsen die je tot nu toe hebt opgelopen.

*Of het nu groot is of klein, ga er voor!  
Bewaar bewust je kinderlijke onbevangenheid in alles wat je doet*

