

Bekers 10 Verzadiging door Dick Schoof

Ik geniet met intense aandacht van het volle leven



Bekers 10

Traditioneel staat Bekers 10 voor harmonie, liefde, je thuis voelen, diepe vreugde, aandacht, tevredenheid, belangrijke vriendschap en redding. Negatief gaat het om misnoegen, tegenstrijdigheid geweld en huichelarij in al hun combinaties.

Je ziet een vredig tafereel hoog in de bergen in een prachtige omgeving. Het leven is goed en je moet het durven te genieten. Het is een tienkaart dus de uitkomst van een lange ontwikkeling. Tien is het getal van de basale voltooiing en het nieuwe begin. Het is een Bekers (water/gevoel)-kaart wat betekent dat er sprake is van een overvloed aan gevoelens. De vurige levenskracht spettert er tegelijkertijd vanaf.

In de alchemie is dit het geslaagde resultaat van het huwelijk van broeder vuur en zuster water die tot elkaar zijn gekomen en versmolten in een allesomvattende liefde. Bij Jung is het de integratie van je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten samen met het kind in jezelf. In het orakel *I Tjing* valt het samen met hexagram 59, *de Oplossing*. Het is positief gedeut een kaart van diepe emotionele tevredenheid en herwonnen levenskracht. De innerlijke staat van tevredenheid en uitgestraalde levenslust kan een dag, een week of maanden duren, maar is niet oneindig. Het is geen statische toestand. Begrijp dat je nog niet klaar bent, er valt nog veel en veel meer te doen. Geniet van het bereikte resultaat, maar blijf in beweging.

Geniet van je geluksgevoel, accepteer je lijdensgeschiedenis, onderzoek jezelf en anderen op zuiver en oprecht handelen en trek daar de juiste conclusies uit. Schep helderheid over de verwachtingen van jezelf en anderen en laat duizend rozen bloeien. Laat los wat nodig is.

Kijken we nog eens naar de gehele weg van het uitzuiveren van gevoelens.



Bekers Aas is de oerbron van het alomvattende zuivere gevoel van leven. Bij Bekers 2 wordt de oprechte liefde voor het leven manifest. In Bekers 3 beleef je intens de overvloed van de vruchtbare passie die in Bekers 4 niet meer als vanzelfsprekend wordt ervaren. Ja, het kan zich keren. Bij Bekers 5 onderga je de teleurstelling van de afgewezen liefde die bij Bekers 6 wordt teruggevonden in hernieuwd genot. In Bekers 7 zit je in het moeras van verwarde en verdorven gevoelens. In Bekers 8 verwerk je het gebrek aan liefde en aandacht zodat je in Bekers 9 de volle vreugde van de alles openende liefde kunt beleven. In Bekers 10 is de heelheid van je klare gevoel hersteld en ben je tot een rijp evenwicht gekomen. De terugtocht naar je diepste oerbron kan beginnen.

Met de energie van het klare inzicht in je gevoelens van Bekers 10 overwin je, samen met de wezenlijke vreugde van het absolute geluksgevoel in Bekers 9, de indolentie van de afwijzing bij Bekers 8 om zo je innerlijke zachtheid en onschuld te hervinden. Met deze nieuw hervonden zelfliefde kun je aan het moeras van verdorvenheid van Bekers 7 ontsnappen zodat je in Bekers 6 volop kunt genieten van je innerlijke zuiverheid. Op deze wijze kun je de pijn van de afwijzing en teleurstellingen bij Bekers 5 zijn plek geven zodat je jezelf zorgzaam kunt koesteren in Bekers 4. Ja, verdriet kan ook verkeren. Met grote tederheid kun je bij Bekers 3 de schat van de ware genegeheid ontvangen en teruggeven, zodat je in de 2 van Bekers in harmonie met jezelf en de ander verbonden bent met het universele beginsel van de absolute liefde bij Bekers Aas.

