

Bekers 5 Teleurstelling door Dick Schoof



Bekers 5

Ik wend me af van rottigheid en focus op fleurige bloei

Traditioneel staat de kaart voor tranen, rouw, smart en scheiding van wat dan ook, kortom verlies. De kaart staat echter ook voor een erfenis, nieuwe zaken of nieuwe relaties.

Negatief slaat het verlies om in bitterheid, vertwijfeling, teleurstelling, jaloezie, kletspraatjes, ruzie bij erfenis of bedrieglijke plannen. Dat helpt niet echt om weer gelukkig te worden.

Herstel de heelheid van je hart door je te openen. Zie de liefde van de ander. Er is altijd hulp en je hebt nog een hoop te doen. Kom uit je lethargie en leef.

Je bent gekwetst in je gevoel en daardoor heftig teleurgesteld. Het kost tijd om daar los van te komen en met passie en volle levensvreugde weer verder te gaan. Het kleine tuitje rode bloemen achter haar rug wijst erop dat ze dit wel degelijk beseft.

De twee grote gele narcissen staan voor het terugwinnen van haar eigenwaarde. Bij een te groot of te klein ego blaas je jezelf op of kwijn je weg.

In termen van Jung heb je echter een gezond ego nodig om te kunnen individualiseren, jezelf volledig waar te maken en neer te zetten. Thuis te komen in jezelf.

Ja, het deed pijn. Aanvaard het verlies. Er is nog zoveel liefde voor je weggelegd. Het verdriet mag er zijn, maar keer jezelf naar nieuw leven en gevoel. Het heeft allemaal zin.

