

Bekers 6. Genot door Dick Schoof



Bekers 6

Ik geniet van mijn kinderlijk zuivere gevoel *Zon in Schorpioen: hernieuwde levensvreugde*

Traditioneel staat de kaart voor innerlijke harmonie, rijkdom aan gevoelens, seksuele verbinding, scheppingsdrang door terugkeer naar de oerbron of de hunkering naar de onschuld van de pasgeboren baby.

Vaak is het ook treurig terugzien naar het al dan niet nostalgische verleden, verlangen naar het paradijs wat er nooit is geweest of vervallen in het oude patroon van overleving.

In Bekers 6 van het hernieuwde voelen wordt de teleurstelling van de pijn van het leven hernomen. De Teleurstelling van de vorige kaart is gevuld met de tranen van verdriet van het niet begrijpen. "Ja, het had toch zin, al begrijp ik nog niet alles" zegt de blauwe lucht hier bovenin de kaart. Het zoeken naar het waarom heeft zich gekeerd tot verrassende gevoelens voor het ware en goede.

In de schorpioen zit de engel van het gif van de pijn van niet begrijpen uit angst voor de dood en je eigen onbeduidendheid.

In de verheven Schorpioen wordt die angst overwonnen door in de puurheid van je eigen bestaan te vertrouwen. Alles mag en kan. Mits zuiver.

Ga je maar laven aan je eigen innerlijke bron van oprechtheid.

