

Bekers 8. Indolentie door Dick Schoof



Bekers 8

Ik ben gebroken door gebrek aan liefde en aandacht *Saturnus in Vissen: afgesloten gevoelens*



Traditioneel staat de kaart voor zelfverloochening, afstand doen en berusten in je lot. Het gaat daarbij om het vinden van de zin en de betekenis dat je in diepe afzondering moet verinnerlijken. Laat los, geef je controle op en verander.

Verlies, pijn, teleurstelling, een onbeantwoorde liefde, scheiding, melancholie, getreiter, het kan allemaal. In de innerlijke zoektocht naar het ware geluk kan het echter leiden tot de grote vreugde van zelfverwezenlijking. Je zult je eigenliefde terug moeten vinden om niet te vervallen in depressies, (pogingen tot) zelfmoord of verzwellend zelfmedelijden.

Net zo als Bekers 7 is dit een 'ellende'-kaart, maar van heel andere aard. De uitspattingen zijn zodanig uit de hand gelopen dat alles verloren lijkt te gaan. Het kan ook zijn dat je te veel hooi op de vork hebt genomen of dat er sprake is van een burn out. Je hebt nog wel gepoogd om een feestje te bouwen en net te doen alsof er niets aan de hand is, maar het ontbrak je de moed om er nog iets van te maken. Je hebt een kater terwijl je geen barst hebt gedronken. Er valt weinig tot niets meer te zeggen. Je zult rust moeten nemen om uit dit ellendige tranendal van het nare gevoel te klimmen. Dat heeft zijn eigen tijd nodig. Het afgesloten gevoel moet zich keren tot exacte helderheid van je gemoedstoestand. In bekers 9 ben je uit het dal.

*Trek je terug om je zachtheid te (her)vinden. Zoek indien nodig hulp.
Je zult de beker van zelfliefde moeten zoeken en drinken.*