

Bekers 9. Vreugde door Dick Schoof



Bekers 9

Ik leef wezenlijk in puur geluk ***Jupiter in Vissen: geloof in de zuivere, waarachtige overgave***



Traditioneel staat de kaart voor vrolijkheid, huiselijk geluk, een goede tijd, trouw in vrijheid, zwangerschap (9 maanden), zelfvertrouwen, loon naar werken en gezondheid.

De valkuilen zijn zelfgenoegzaamheid, onvolkomenheid of vadsigheid.

Je ziet dat de vrouw zichzelf durft te begieten omdat ze een evenwichtig zelfinzicht heeft. Als je wilt kun je deze kaart interpreteren als een toestand van volmaakte stabiliteit. Positief gezien wijst deze kaart inderdaad op een welbegrepen geluksgevoel dat voortkomt uit de vonk van het oprechte leven. Vier je vreugde.

Crowley: "Deze wijn wordt onbepert geschonken door Ganymedes zelf in een niet aflatend banket van vreugde, waar de volle waarheid je totaal vervult in absoluut geluk." Ook Waite zegt dat de bekertjes op zijn Bekers 9 kaart gevuld zijn met wijn. Neem het dus maar aan. Het blijft toch gewoon een metafoor.

Ganymedes, een schone jongeling die de Goden vreugde schonk, werd uiteindelijk de 'bekerdrager', de wijnschenker bij de Goden op de berg Olympus. Volgens een van de legendes werd hij uit de mensenwereld gehaald door Zeus in de vorm van een adelaar. In primitieve tijden schijnt hij verantwoordelijk te zijn geweest voor het besprenkelen van de aarde met hemelse regen. Oude astrologen identificeren hem als Aquarius (Waterman) de waterdrager.

*Geniet van je diepe geluk of je overvloed van gevoelens
en hoed je voor zelfvoldaanheid.*