

Bekers Aas *door Dick Schoof*



Bekers Aas

Met hart en ziel volg ik mijn uitgezuiverde gevoelens
Kreeft, Schorpioen en Vissen: toegewijde verering van het diepe.



Traditioneel staat Bekers Aas voor grote liefde, het diepste geluk, harmonie, overvloed, vreugde, schoonheid, tevredenheid en natuurlijk vruchtbaarheid.

Als je niet goed in je vel zit gaat het om gekwetstheid, onbetrouwbaarheid of het eeuwige twijfelen.

Je ziet hier de graalbeker, de beker van vruchtbaarheid, overlopen met de stroom van het oneindige levenswater.

De graal is ook de yoni (Sanskriet voor schoot, schede, baarmoeder, bron, herkomst en huis), het hindoeïstische symbool voor de vrouwelijke creatieve energie, zoals de lingam het mannelijke creatieve principe is (Staven Aas). Yoni is afgeleid van een woord dat verbinden betekent. Het is datgene wat verenigt of samenbrengt, kortom het ultieme vrouwelijke. In de alchemie is de graal te vergelijken met het vat waarin het levenselixer wordt gebrouwen en de steen der wijzen wordt verkregen.

De vrouwelijk bekens staan voor gevoel en gevoel is in eerste instantie woordloos, je voelt alleen maar. De ontvangende rechter mannenhand wil de fontein van emotie aftappen om het in woorden te vangen, het een plek te geven, zodat het met anderen gedeeld kan worden. Voor het uitzuiveren van je gevoelens heb je zowel je vrouwelijk als mannelijke kwaliteiten in volle omvang nodig.

*Verbind je oprechtste gevoel met de grootst mogelijke liefde,
zet dat in je kloppende hart en leef ernaar.*

