



Pentakels 6

Pentakels 6. Overwinning

Gepast schenk ik elk hoop naar behoefte

Je ziet twee kinderen die de hand ophouden. De man wikt en weegt wat en hoe te geven wat nodig is voor hun geluk.

De zes Pentakels zijn geordend in de vorm van een gelijkvormig hexagram, teken van harmonie en liefde. Op de Pentakels staan de symbolen van de zes zichtbare planeten getekend. In het midden bevindt zich een roos met 49 (7x7) bloemblaadjes op een kruis, het Rozenkruis. De roos is een symbool van het (menselijk) leven en het kruis een symbool voor de stof of de aarde. Het Rozenkruis symboliseert dus leven op aarde.

Aan de hand van de harmonisch samenwerkende planeten geven we aan hoe dit succes te bereiken. We beginnen vanzelfsprekend bij Mars en gaan linksom verder, net als bij het doorlopen van de dierenriem in een horoscoop.

Succes verkrijg je door allereerst de daad- en wilskracht, vitaliteit en het enthousiasme van Mars in te zetten. Het beoogde doel moet vervolgens in al zijn aspecten doordacht worden met het analyserend vermogen van Mercurius waarbij tevens goed gecommuniceerd wordt met anderen. De koestering en ontvankelijkheid van de Maan is nodig, ook als het soms (een beetje) tegenzit. Belangrijk is om met de liefde van Venus te zoeken naar schoonheid en evenwicht en zo nodig tegenstellingen te verenigen en praktische compromissen te sluiten. Door het abstracte denkvermogen van Jupiter vindt verbreding en verbreding van inzicht plaats. Dit leidt zonder meer tot succes als met de discipline van Saturnus stap voor stap datgene wordt gedaan wat nodig is.

De rondgang gaat steeds door. Het enthousiasme van Mars moet in alle fasen blijven. Het communicatievermogen van Mercurius is eveneens steeds noodzakelijk, net zoals het daadwerkelijk gronden van Venus, het invoelingsvermogen van de Maan, het optimisme van Jupiter en de gedegen vormgeving van Saturnus. Samen met het Rozenkruis van de Dageraad heb je hier de geluksformule van het zonnige leven.

Traditioneel staat de kaart voor het overwinnen van een crisis, materieel gewin, harmonie, liefde, genegenheid en geluk. Ben je de geluksformule kwijt dan leidt dat tot tegenslag in de liefde, angst, chaos, ellende, bedrog, nood, faillissement of verlatenheid. Zoek dan hulp.

*Geluk en/of welstand vallen je toe. Verkwist niets en blijf milddadig.
Geef of neem naar behoefte. Alles is tijdelijk, dat weet je.
Liefde blijft het belangrijkste*

