



Pentakels 7

Pentakels 7. Mislukking

Vol verwachting zorg ik voor een goede afloop

In het onderste deel van de kaart zie je een beeld van onheil en vernieling. De teleurstelling is groot. Heb je hier nou zo hard voor gewerkt? De oogst is totaal mislukt. Je kunt fluiten naar de opbrengst, zoals blijkt uit de zeven vruchten, loden munten van de dood. Dat brengt niks meer op.

Je ziet op drie pentakels een stierenkop en op vier pentakels een mensenhoofd voorzien van een helm in de vorm van het teken van Saturnus. De drie stieren verbeelden de vruchtbare aarde. Het sterrenbeeld Stier staat onder meer voor de productiviteit van Moeder Aarde. De werkende mens is hier overheersend. De planeet Saturnus staat voor afsluiting, begrenzing, de Dood en Vadertje Tijd. Er kan hier

sprake zijn van rampen door overexploitatie van de mens of rampen veroorzaakt door het toeslaan van de verwoestende natuur, wat we vaak noodlot noemen. Op de kaart is de oogst mislukt door een strenge nachtvorst. De vrouw overpeinst hier haar mogelijkheden tot herstel. Hoe kan ik dit voortaan voorkomen?

Wat het ook is, we moeten er tegenaan. Saturnus staat tevens voor structuur, orde en op het scherp van de snede aangeven hoe het wel moet. We hebben dus de opdracht om het onheil te keren. Na dood komt leven. Meer spiritueel gaat het om het begrijpen en de synthese van de tegenstellingen donker en licht, dood en leven. Het gaat om de vraag over hoe de geest in de stof werkt.

De kaart wordt ook wel mislukking genoemd. Dat is correct, er kan sprake zijn van een mislukt project, wat dat ook is. Het kan veroorzaakt zijn door een natuurgebeuren waar je totaal geen vat op hebt. Het kan echter ook komen door andere oorzaken als storing, nalatigheid, stilstand, failliet en eveneens 'het falen'. Bij het keren van het onheil zul je praktisch en exact na moeten gaan hoe je 'het falen' op kunt heffen.

Je kunt deze kaart een 'ellende'-kaart noemen. Ellendekaarten nodigen je evenwel uit om volop mens te worden. Net als de andere 7-kaarten is Pentakels 7 rechtstreeks verbonden met VII, de Zegewagen. Jij bent hier de Held die zijn weg in het leven zoekt.

Traditioneel staat de kaart voor een tijd van rijpen, het betrachten van geduld of een confrontatie met oerangsten. Je kunt blijven steken in diepgewortelde blokkeringen, wacht je daarvoor. Het heeft echter totaal geen zin om te proberen de zaken te versnellen. Afwachten is hier het toverwoord. Afwachten tot het volledige patroon zichtbaar is en de baat eerlijk kan worden toebedeeld.

*Je hebt ingezet en verloren, dat is alles. Neem de tijd om het geheel rustig te overzien. Heb moed en vertrouwen in je eigen mogelijkheden. Je bent de kunstenaar van je eigen leven. Ga langzaam en **onbaatzuchtig** verder. Wees integer naar jezelf en de ander. Met warmte en liefde kun je het maken.*

