

# Staven 10. Onderdrukking

door Dick Schoof



Staven 10



## Ik leg geloutherd de last daar neer waar hij hoort

Traditioneel staat deze tarotkaart voor beklemming en een nieuw begin. Je voelt je depressief omdat je teveel van jezelf gevergd hebt. De zaken zijn je boven het hoofd gegroeid. Bevrijd je van al die tegenstrijdigheden en moeilijkheden zodat je energie weer vrijkomt.

De Staven 10 uit *De gevleugelde Tarot* is duidelijk een copycat van de Rider Tarot. De onhandige man loopt in een harmonisch landelijke omgeving. Gooi die stokken toch op een hoop en ga zwemmen, wens je hem toe. Als je de sfeer vergelijkt met de dezelfde kaart uit het Thot deck zie je eveneens zowel de harmonie als de dreiging van het ondraaglijke.

De acht pijlen van de ziel in het harmonische rooster in de vorige kaart in Staven 9, van het Thot-deck, zijn veranderd in levendige roodwildeblauwe vlamme staven van verrassende van impulsen. De oranjekleurige achtergrond wijst op vurige energie. De witte vlammen achter de staven waaieren alle kanten uit. De eendrachtige donderbeitels van Staven 2 zijn hier echter omgesmeed tot machtige tralies, jouw schaduw die op wacht staat om al die doorleefde en levendige energie gevangen te houden. De bliksem moet erin om beide dorjé's weer te verenigen zodat de onderdrukte energie opnieuw vrij kan stromen.

De Onderdrukking van deze tiende kaart slaat op zelfonderdrukking. Je hebt in de levensweg van de voorgaande negen kaarten ups en downs gekend en het nodige te verstouwen gekregen. In de tijd hoeft dat niet allemaal netjes na elkaar te zijn gebeurd.

Als je Staven 10 trekt heb je te veel hooi op je vork genomen. Je hebt lasten en/of verantwoordelijkheden op je genomen die niet van jou zijn. Het kunnen lasten op je werk, in je persoonlijke leven of uit het verleden zijn. Je ziet het niet meer zitten en je energie lijkt opgebrand. Zoals je op de kaarten kunt zien bruist het daarentegen van de mogelijkheden, als je je maar bevrijdt. Je hebt de sterke neiging op te gaan in het aangedane leed. Dat houdt je echter af van je nodige levenslust. Neem derhalve de verantwoordelijkheid van je leven weer in eigen hand en ga nauwkeurig na waarom je je zo in de put voelt. Hierbij moet je zowel je mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten in gelijke mate aanspreken zodat je de heerschappij over jezelf terug krijgt. Met de bewustwording van je Anima of Animus kun je met de juiste visie de last daar neerleggen waar hij hoort en weer vol gevoel en enthousiasme je eigen richting bepalen. Stook het vuur op voor een warm bad.

***Herneem jezelf in liefde en tederheid,  
je beschikt over het volle spectrum van het leven***



Hiernaast staat de Zwaarden 10 van de Sola Busca Tarot uit de vijftiende eeuw. Pamela Colman Smith heeft zich laten inspireren door dit kaartdeck zoals je ziet aan de Staven 10 links. Ik heb echter niet kunnen achterhalen waarom ze deze wisseling van kleur heeft aangebracht. Mocht iemand dat wel weten dan zou ik die kennis graag willen delen.

Vanzelfsprekend is dit absoluut geen argument om de kleuren alsnog om te wisselen. Pamela wist heel goed wat ze deed en de kaart past zeer wel in de serie van de Staven. Het hoort gewoon bij de noodzaak van de Grote Verwarring zoals uiteengezet in mijn artikel *Over Ridders, Paarden en Koningen*.

Het is een tienkaart en het einde van de Staven. In de filosofie van de Kabbalistische Levensboom ben je dan aangeland in de laatste sfeer, zie aldaar. De bedoeling is dat je permanent heen en weer gaat in de levensboom om te blijven groeien. Dat geldt ook in de Tarot.

In Staven Aas begon je de weg van willen zijn en groeien met passie. Bij Staven 2 heb je met heel veel vuur je eigen positie ingenomen. Daarom kon je in Staven 3 je stralende levenspad volgen naar de vrede en ontplooiing die je zoekt in Staven 4.

Het leven gaat verder in Staven 5 met hernieuwde strijd en streven, wat leidt tot de creatieve inzichten van Staven 6. In Staven 7 zet je moedig de beuk in de gevestigde orde om in Staven 8 de oerwaarden te ontdekken die je in Staven 9 hebt omgevormd in het harmonische patroon van donker en licht. In Staven 10 aangekomen is je succesvolle ontwikkeling je tot een drukkende last geworden. Nu moet je terug, de weg terug, om je te bevrijden van het juk van de plicht en te komen tot vrije zelfontplooiing.

De drukkende plicht bij staven 10 kan met de kracht van inzicht in donker en licht van Staven 9 de fundamentele oervormen van Staven 8 neerzetten zodat je jezelf heldhaftig kunt herscheppen in Staven 7. De zekere overwinning van Staven 6 wordt nog eens beproefd op je creatieve vermogen in Staven 5 zodat je de ware vrede van Staven 4 kunt bereiken. In de deugdelijke vreugde van Staven 3 vind je het zuivere vuur van bestaan bij Staven 2 zodat je in volle vrijheid kunt bestaan in Staven Aas.