

Staven 2 Heerschappij door Dick Schoof

Ik ontplooi mij zowel duchtig als zachtaardig op aarde



Staven 2

De ontluikende jonge vrouw beseft dat er nog een hele wereld te ontdekken is voor haar. Ze heeft het nodige meegemaakt in de leerschool van het ware leven en is er steeds goed uitgekomen. Geluk gehad, maar ook ellende. Ze is tevens nog op haar hoede, zelfs bang soms.

Iedereen kent het wel, die angst voor vernietiging. De vernietiging kan echter eveneens worden beschouwd als de eerste stap in het creatieve proces van vernieuwing. De aarde was nog jong en maagdelijk. Het leven moest nog verder groeien. We kennen het nog steeds. Het maagdenvlies moet doorbroken worden opdat de vereniging plaats moge vinden. Zo gaat het steeds opnieuw verder. De maagdelijke eicel moet doorbroken worden wil de bevruchting plaatsvinden.

Angst en weerstand vormen de primaire reactie op de aanval. Alleen als je het totale plan begrijpt, je volledig over durft te geven, je verheugt op de samenwerking, elkaar erkent, dan en dan alleen volgt het zoete ervaren van het ware samenzijn, de schepping van nieuwe groei. De Yangenergie van Staven Aas heeft zich hier verenigd met de vormgevende energie van de Yinenergie van Staven 2. Dat geeft meer dan hoop. Dat geeft leven, een nieuwe wereld.

Traditioneel staat de kaart voor strijd, heftige meningsverschillen, inzet, noodzakelijke verheldering van standpunten, verrassende uit- en inzichten, nieuwe ervaringen en verbazing. Blijf niet hangen in het oude verdriet of verlies van plezier, dat leidt maar tot treurigheid en ziekte. Zet door, heb de moed om het leven te ver- of heroveren.

*Voor jezelf opkomen en je tegelijkertijd met de ander
verenigen, ga er maar aanstaan, dat vergt nogal wat.
In liefde nemen en geven is de enige weg.*

