

Staven 3. Deugd door Dick Schoof

Ik loop stralend het zuivere Levenspad



Staven 3



Traditioneel staat de kaart voor ideeënrijkdom, goed begin, ondernemingslust, succes en creativiteit.

Als je je eigen energie overschat, imponeren wilt of wispelturig bent gaat zich dat tegen je keren door moeizame omstandigheden en tegenwerkende krachten.

De staven zijn getransformeerd in zich openende oranjewitte lotusbloemen. Hier is sprake van groei, bloei en zuiverheid. Het pad dat de dame belooft en de bergen aan de overkant van het blauwe water zijn eveneens oranjekleurig. Het hele scala van levenslust (oranje) wordt verkend.

Het is een sprankelende kaart van zoeken en verbinden op zowel spiritueel als aards vlak, vanuit het eigen centrum, vanuit een gezond ego. Ontluiken, zelfvertrouwen, innerlijk weten, hartstocht, innerlijke rust, scheppende energie, noem maar op. In de ontmoeting met de ander gaat het om zuivere intenties of het nu om seksualiteit, werk of vriendschap gaat. Naar jezelf toe betekent het evenwicht in hoofd, hart en handen. Leven en luisteren naar het hele spectrum van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.

De kaart is natuurlijk verbonden met kaart III, de Keizerin. Pak die kaart maar en leg boven haar Staven 3, rechts van haar leg je Bekers 3, onder haar Zwaarden 3 en links van haar Pentakels 3. Je hebt nu een ruit van willen, voelen, denken, en doen

om de Keizerin heen gelegd, zie hieronder. Je ziet gelijk dat het grote verdriet van Zwaarden 3 niet vreemd is aan de Keizerin. Ze heeft zich echter verbonden met haar innerlijke kind. De andere drie kaarten geven aan welke krachten er dan vrijkomen. We zetten nu met de kernwoorden van deze vijf kaarten uit *de kleine handleiding*, van de gevleugelde Tarot, in een onderling verband bijeen.

Wil je de Keizerin in jezelf ontplooiën, in volle overgave het leven schenken, liefde voor heel de schepping hebben, vruchtbaar zijn, rijp en klaar zijn, al je mogelijkheden benutten, je bewust zijn van de eeuwige cyclus van ontstaan en vergaan, in liefde naar jezelf en anderen kijken, kortom leven en liefhebben, dan moeten willen, voelen, denken en doen harmonisch met elkaar verbonden zijn.

Je moet verder, met het gevoel van Bekers 3, terugkomen als Persephone om teder de voortgang van het leven door te geven. Dat vergt zorgzame begeleiding van jezelf. Laat je gevoel stromen en schep vreugde. Zorg goed voor jezelf en anderen. Als je vast zit verwerk dan je verlies en weet dat het straks weer lente is.

Erken dus bewust de Smart van Zwaarden 3 en doorzie dus messcherp je oude verdriet. Zuiver het leed maar uit, zodat je het kunt aanvaarden. Besef dat je bezig bent het leven te bevatten. Schreeuw of huil je verdriet uit en geef je over aan de oerpijn, zodat je die pijn liefdevol om kunt zetten in begrip.

Werk aan jezelf als Pentakels 3. Verbeeld voor jezelf de ultieme schoonheid van de schepping. Geef gestaag, maar krachtig vorm aan je leven met het inzicht en de energie van de oude piramidebouwers. Je kunt rustig aan de slag gaan omdat je alles in huis hebt om het karwei te klaren in harmonie met hoofd, hart en handen. Heb vertrouwen en geef niet op, het loont de moeite!

Volg je zuivere intuïtie, schep vreugde, heb lief en ga door.

Voeg zelf op gelijke wijze de trefwoorden van Staven 3 aan de Keizerin toe.

