

Staven 6. Overwinning door Dick Schoof



Staven 6

Gelouterd ben ik tot een harmonieus en bevredigend zelfinzicht gekomen

Twee staven met lotusbloemen van ontvankelijkheid en zuiverheid. Twee staven met elkaar aankijkende ibiskoppen, ze begrijpen elkaar. Twee staven met het Uraeusteken dat de verheffing uit het aardse bestaan symboliseert.

Samen vormen de zes staven een raster van perfecte harmonie en schoonheid waarbij alles gelijkwaardig is.

De drie maal twee staven bevatten maar liefst negen naar boven en negen naar beneden gerichte driehoeken van verbinding van de tegendelen.

Het is een zeskaart, dus rechtstreeks verbonden met de energie van de kaart van de Geliefden. Er staan ook negen vlammetjes, vurige tongen van inzicht, in de ontplooiing van het volle leven. Bij de **6** proef je al de wijsheid van de Kluizenaar in de **9**.

In Staven 5 is uitgebreider ingegaan op lotusbloem, ibis- of fenixkop en het Uraeusteken. Als je de lotus en de fenix ziet als het zoeken van de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf dan ben je in Staven 5 de worsteling met jezelf aangegaan.

In Staven 6 heb je de wrijving overwonnen, heeft de vereniging van de tegendelen in jezelf plaatsgevonden en heb je de lauwerkrans verkregen.

Het centrum, de middelste vier ruiten van de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke, staan voor het innerlijke proces van het begrijpen van jezelf. Het getal vier verwijst tevens naar de vier kleuren van de Kleine Arcana. De vereniging kan alleen maar slagen als het willen, het voelen, het denken en het doen volledig en harmonieus met elkaar overeenstemmen.

De buitenste vijf (het getal van de mens) naar boven en vijf naar beneden gerichte driehoeken geven aan dat het een open proces is. Het is niet alleen een gerichtheid op jezelf, maar begrepen wordt dat een zuivere ontmoeting met de ander een versterking van je eigen zuiverheid betekent. De Deugd van Staven 3 heeft zich via het de scholing van Ontplooiing en Voltooiing van Staven 4, en de aangegane Frictie van Staven 5 verdubbeld in de gelouterde Overwinning van Staven 6.

Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Het is dus niet alleen een liefdevolle gerichtheid op jezelf, maar tevens een liefdevolle gerichtheid op en met de ander. Ik en de ander. Jij en ik. Wij zijn allemaal vonkjes, vlammetjes van licht. Heelalletjes op onszelf. Verbonden met elkaar door de liefde van het bestaan.

Traditioneel staat de kaart voor het overwinnen van je onzekerheid, je twijfel overstijgen, besef van eigenwaarde en de moed om eindelijk jezelf te zijn. Stel niet uit, verraad jezelf niet en wees trouw aan jezelf. Verraad ook je naaste niet.

*Jij bent volwaardig mens. Hou van jezelf en hou van de ander.
Zo verwerf je de lauwerkrans van je bestaan*

