



Staven 7

Staven 7. Moed door Dick Schoof

Ik zet de beuk in de gevestigde orde

Je ziet zes zeer geciviliseerde staven in een evenwichtig geordend patroon. Deze staven zijn opgesierd met lotusbloemen, fenikskoppen en gevleugelde zonneschijven evenals dat het geval is bij Staven 5 en 6 (zie aldaar). In het patroon van de gekruiste staven bevinden zich vurige vlammen die aan het uitdoven zijn. De indrukwekkende oerenergie van Staven Aas wordt hier langzaam maar zeker uitgedoofd en omgezet in een andere vorm. De geest daalt neer in de stof. Straks bij Staven 10 is de geest helemaal uitgekristalliseerd in de stof. De donkere purperen achtergrond symboliseert eveneens deze verdichting van de geest in de stof.

De man met de roe slaat wat in het vorige is bereikt standvastig aan diggelen. Met behulp van deze primitieve energie dient wat in de vorige kaarten zo zorgvuldig is opgebouwd weer uiteen worden geslagen. Alles moet opnieuw worden geordend en herzien in een proces van vol begrijpen. Hier als overwinnaar uitkomen vraagt ware heldenmoed.

In de woorden van Crowley: "Het leger is in wanorde uiteengeslagen; de overwinning is slechts te bereiken door de slag van de individuele heldenmoed, het is de strijd van Jan Soldaat." Als je deze kaart trekt ben jij de held. De overwinning is afhankelijk van jou. Ga dus aan de slag.

Staven 7 zit in de Sfeer van De Overwinning van de Levensboom. Overwinning door Heldenmoed. Lees ook het Intermezzo van *Tarot in de Kabbalistische Levensboom*.

We hebben het over de afdaling van de geest in de stof zoals die in de reeks van 1 naar 10 tot stand komt. Het gaat bij de staven om de vonk van het leven in de materie. In je eigen leven gaat dat ook zo. Je oerenergie als baby krijgt in de loop van je leven meer en meer vorm. Van je ontwikkeling van kind naar puber tot volwassene bouw je meer en meer zekerheden op. Met vallen en opstaan bereik je jouw positie in de maatschappij. Op het hoogtepunt ben jij de held die zegevierend uit de strijd tevoorschijn is gekomen. Je hebt het gemaakt. Daarna komt altijd het proces van de neergang. Vaak word je je hiervan bewust bij de midlifecrisis, zo rond je veertigste jaar. Om verder te groeien zul je het bereikte patroon totaal om moeten gooien. Dat vergt ware heldenmoed. Deze kaart geeft aan dat de beuk erin moet. Het leven is nog lang niet afgelopen, maar moet nu in zijn ware essentie worden begrepen. Daar heb je nog tijd genoeg voor. Vanzelfsprekend kun je deze processen ook in projecten of deelfases van het leven herkennen. Als je hem als dagkaart hebt getrokken weet je wat je te doen staat: de zaak omdonderen om iets nieuws te creëren.

Traditioneel staat de kaart voor geestelijk succes, openbaringen, goede ideeën, uitdaging en zware verduring. Het kan leiden tot angst, besluiteloosheid, lusteloosheid of jezelf verstoppen.

Je hebt het gemaakt, maar moet weer aan de slag. Vertrouw je verrassende invallen, je moet veranderen, het verleden omverwerpen. Wees niet bang en besef dat alleen jij dit kunt doen. Jij maakt het verschil.

