

Staven 8 Snelheid door Dick Schoof



Staven 8

Ik zuiver met elan het juiste en ware uit

Traditioneel staat de kaart voor het opgeven van je onzekerheid. Niet blijven hangen in twijfels, eindeloze discussies of ijverzucht. Hou op met dat knagen aan je geweten. Er zit namelijk iets in het vat voor je. De pot met goud van het leven. Graaf het in jezelf op en maak het vruchtbaar.



Bij uitzondering staat er op de kaart van Pamela Colman Smith en Arthur Waite geen persoon. Veel mensen vinden het een moeilijk te interpreteren kaart, maar ervaren deze wel als positief. De Staven acht van Frieda Harris en Aleister Crowley zit, zoals altijd, vol met verscholen symboliek en is evenmin eenvoudig te interpreteren.



Hier zie je een vrouw met één staf met een papaverknop in haar rechterhand. Ze weet waar ze mee bezig is. De andere zeven staven wijzen optimistisch naar boven. De roodoranje bloem geeft aan dat ze een flamboyant karakter heeft. Het blijft een stavenkaart. De groene kleur op de achtergrond verklapt dat zij vol hoop en leven zit. Vleugels staan voor naar boven kunnen gaan maar ook weer kunnen landen. Ze zijn paars gekleurd wat duidt op groots en realistisch kunnen denken. De zaden geven aan dat zij zich goed realiseert dat wat zij bereikt ook verspreid dient te worden. Het is niet zomaar iets.

Bij tegenstellingen kun je aan de volgende trefwoorden gaan denken. Positief is dat schoonheid, verwachting, passie, hoop en fantasie. Bij twijfel vraagt ze zich af of ze mag zijn wie ze is, hoe ga ik met geluk om en ben ik niet te onbescheiden. Dat kan zich dan bijvoorbeeld uiten in een laag zelfbeeld. Bij het kaartleggen zul je moeten peilen wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Het is tijd voor vooruitgang. Wees actief, volg je onverwachte gedachtekronkels. Verruim je leven. Hou van jezelf en de ander in jezelf. Ga terug naar de oerbron en gebruik je pijlen van liefde voor de herschepping van jouw leven