

Zwaarden 2. Vrede door Dick Schoof

Ingekeerd zoek ik de juiste weg voor wat ik ga doen



Zwaarden 2

Traditioneel staat de kaart bekend als een manifestatie van innerlijke twijfel. In deze situatie zit je vermoedelijk klem en moet je bijvoorbeeld een schaduwbeeld onder ogen zien. Volgens de regel van elf ga je dan naar Zwaarden 9 (zie aldaar).

Positief geïnterpreteerd is het echter het zoeken naar de zuivere waarheid in jezelf, het vinden van het innerlijke weten van de Hogepriesteres.

Zwaarden (Lucht) beheersen alle intellectuele handelingen, zijn complex en brengen dikwijls verwarring. Na de ultieme vereniging van Vuur en Water brengen de Zwaarden de heftigste metamorfosen teweeg van de Kleine Arcana. In Zwaarden 2 is, als het adequaat gaat, geheel in evenwicht.

De vrouw, jij, heeft een blinddoek om en zich met twee zwaarden afgeschermd van de buitenwereld. Stoor haar niet, want ze weet dat zij alleen de juiste weg kan vinden.

Zodra ze het oprecht weet gaan haar handen uiteen en gaat ze aan de slag.

Zoek de waarheid in jezelf.

Pas als je de ultieme waarheid hebt uitgezuiverd kun je in respect en liefde voor jezelf en de ander overgaan tot handelen.



Als je één kaart hebt getrokken is dat een ingang voor hetgeen je op dat moment moet gaan doen. De Regel van Elf in de Tarot geeft aan hoe je dat kunt doen. Elf min twee is negen. De Zwaarden 9 geeft dus aan wat je in ogenschouw kunt nemen om verder te gaan. Elf is het getal van de doorbraak.