

Zwaarden 5. Nederlaag door Dick Schoof

Ik laat mijn sores achter en ga gericht op weg naar volle levensvreugde



Zwaarden 5

Traditioneel staat de kaart voor de pijn van de negatieve ervaring, vernedering, passiviteit, Pyrrusoverwinning of een gemene streek. Het kan ook 'nemen wat nodig is' voorstellen.

Je ziet een man weglopen met twee zwaarden in zijn linkerhand en één zwaard in zijn rechter. Er staat een omgekeerd pentagram op zijn rug. Twee personen blijven verdrietig achter in een zee vol tranen.

De 5 is het getal van de mens of menswording. Het pentagram staat eveneens symbool voor de mens, zie ook Pentakels 5. Het is hier omgekeerd en dus verbonden met de kaart van de Gehangene. Als je de personen ziet als drie subpersoonlijkheden van iemand of van jezelf dan wordt de betekenis duidelijk.

Bij de Gehangene zit je in de put en dien je je hele gedachtewereld op zijn kop te zetten. Je kunt blijven hangen of veranderen.

De Zwaarden staan voor rede, verstand en bewustwording. In Zwaarden 5 heb je je les geleerd. Je hebt eindelijk begrepen dat je keuzes moet maken die inhouden dat je afscheid moet nemen van oud verdriet of dat de verandering ook inhoudt dat je als je deze nieuwe weg ingaat dit tot gevolg heeft dat je daardoor ook afscheid moet nemen van een aantal dingen die je heel graag zou willen behouden. Het vergt grote moed die consequenties achter je te laten en je bewust te focussen op wat eerst nodig is.

De troost is dat wat je achter laat nog lang niet dood is. In de loop van de tijd kun je nieuwe inzichten krijgen waardoor je alsnog beide zwaarden achter de rug op de grond wederom op kunt pakken.

Neem evenzeer je verlies en weet dat je in liefde door moet gaan en dat er nieuwe perspectieven zijn. Neem bewust wat je nodig hebt, niet meer, maar ook niet minder.

