

## Zwaarden 8. Inmenging / Interference door Dick Schoof

**Voetje voor voetje vind ik de weg van wijsheid  
Jupiter in Tweelingen: flink worden in onverwachte tegenslagen.**



Zwaarden 8



Traditioneel staat de kaart voor onrust en innerlijke gedrevenheid. Eigenlijk wil je inzicht in de totale samenhang. Maak je dus los van de boeien van het verleden. Je kunt je overgeven aan het noodlot, de tegenslag of eruit stappen. Dat helpt echter niet.

De joviale en optimistische Jupiter staat in het teken van de intellectuele Tweelingen. De Heer van Tweelingen is Mercurius. Mercurius hoort tevens bij de achtste Sfeer (Luister en Schittering) van de Kabbalistische Levensboom.

Bij Mercurius, de Magiër, vallen er altijd onverwachte gebeurtenissen.

In de Wereld van de Zwaarden knal je er meteen op als je in moet grijpen als er iets mis gaat. Dit gaat in tegen de aard van de joviale Jupiter. De triviaalste gebeurtenissen hebben keizerrijken ten val gebracht. Bij Jupiter kan dit er bijna niet in, het loopt heus wel goed.

Het Engelse interference betekent zowel hindernis, inmenging als storing. Het gaat dus om het interveniëren in storende situaties. Er ligt een hindernis, die opgeruimd moet worden. Dat gaat niet met een optimistische 'laat maar waaien' houding. De schranderheid van Mercurius moet worden ingezet. Oplossingen kunnen op de vreemdste, zelfs duisterste, plekken verborgen zijn.

Het optimisme moet erop gericht zijn die duistere plekken te vinden. De Magiër jongleert niet alleen met het Zwaard. Het is mogelijk dat je nu een ongebruikelijke stap moet zetten.

De vrouw heeft al een lange weg afgelegd. De witte zwachtels van oud zeer zijn relatief eenvoudig te ontrollen.

*Wat een ongelooflijke ijver. Ga! Ga oprecht in liefde voor jezelf.*

