

Zwaarden 9. Wreedheid door Dick Schoof

Bloed, zweet en tranen, ik hou vol



Zwaarden 9

Traditioneel staat de kaart voor een afschuwelijk einde, het uiterste wat je kunt verdragen, verdriet, zwaarmoedigheid, ondergang, dood, neerslachtigheid of met geweld er een eind aan maken.

De kering die plaats moet vinden is berusting zodat het geluk je weer toe kan lachen.

Je ziet negen zwaarden waarvan de bloeddruppels afdruppen, een zwaar proces van beproeving. De zwaarden wijzen allemaal naar beneden, je zult de diepte in moeten. Je gedachten tuimelen als het ware naar beneden.

In de regen van tranen wordt met verdriet ingezien dat de oude denkpatronen moeten worden losgelaten, ze werken niet meer. Er moet een kering in het denken plaatsvinden. Alles is anders dan je tot nu toe dacht, er zal nu definitief afgerekend moeten worden met de schaduwbeelden uit het verleden. Met de wijsheid van de Kluizenaar (zie kaart IX) is dat een klus die

geklaard kan worden. De hemeldekken van hoop waar je op knielt wijst daarop.

De kaart wordt ook wel de nachtmerriekaart genoemd: "Het bittere bederf van de verstandelijke analyse waarvan je instinctief weet dat het tot niets leidt". Dat is de wereld van de onbewuste primitieve instincten die wij in de schaduw terugvinden.

Belangrijk is dat je beseft dat het een 9-kaart is. Het is de voltooiing van een tijdperk en het begin van een nieuw weten op een hoger niveau. Om met deze kaart van bloed en gif om te gaan is het nodig je over te geven aan je gemoed. Aanvaarding, berusting en acceptatie van het leed zijn hierbij de trefwoorden. Zet je denken stil. Als je je slachtoffer van de omstandigheden voelt, neem dan het martelaarschap manmoedig op je schouders: het zij zo.

Het is een heftige kaart. Neem echter volgens de *regel van elf* Zwaarden 2 erbij.

Accepteer het intense inzicht van verdriet.

Drink deze bittere beker tot de bodem leeg en ga in berusting verder.

