



II. De Hogepriesteres

## II. De Hogepriesteres

### In toewijding schenk ik mijn gave van tederheid en pijlen van inzicht

Traditioneel staat de kaart voor het verlangen naar je innerlijke bron om zo één te worden met de oerbron. Het is een beschermkaart waarbij het gaat om het handelen vanuit een sterke intuïtie met veel fantasie en wijsheid. Geluk dat wordt verkregen door bewust te werken met de krachten en je sluimerende talenten uit het onbewuste. Geduld is hierbij een schone zaak.

Bij egoïsme of oppervlakkigheid ontaardt het in wispelturigheid, dagdromen, vlucht uit de realiteit, besluiteloosheid, valsheid of angst voor het leven.

De blijvend zuivere Hogepriesteres valt samen met de Maangodin Isis uit het oude Egypte in haar hoedanigheid van vormster van het universele leven en oneindige liefde. De universele wet is liefde, welbewuste pure liefde.

Op haar hoofd zie je de maankroon van Isis, de mannelijke zon gevleid in de vrouwelijke schaal van de maan. De lingam in de yoni zeggen ze in India: het lid in de schede.

De twee gebogen vormen van links en rechts van haar kroon geven het eerste en laatste kwartier van de maan aan. De volle en nieuwe maan horen er natuurlijk ook bij. Het geeft het ritme van de op- en neergang van en in het leven aan: donker en licht, eb en vloed, onbewust en bewust, dood en leven enzovoort, het eeuwige spel van verandering.

Met haar voeten koestert ze het Orfische ei, de oerbron van al het leven. De slang van het ware weten heeft zich eveneens liefdesvol om het ei gewikkeld.

De Hogepriesteres is rechtstreeks verbonden met de zuivere bron van heelheid, een weten van binnenuit dat verbonden is met het grote weten van het heelal. Zij zit in het centrum van het geheel en nodigt je uit om je in jezelf te keren.

Ze biedt je de maanboog, de boog van bewustwording, aan, zodat je je eigen pijlen van inzicht kunt richten op het goede en het ware. Hoewel teder en ontvankelijk is ze beslist geen watje. De pijlen van inzicht, bewustwording en zelfheling kunnen pijn doen. Het is niet anders. Daarna komt de vrede.

*Heb vertrouwen in je innerlijke wijsheid.  
Wees oprecht en volg de weg van je hart en de liefde*

