



III. De Keizerin

III. De Keizerin

Vreugdevol geef ik het leven en de liefde door

Traditioneel staat de Keizerin voor eigenschappen als warmte, geborgenheid, vruchtbaarheid, zwangerschap, creativiteit, succes en wasdom.

Negatief gaat het om afwezigheid van liefde, zoals bij de boze stiefmoeder. In het ergste geval leidt het tot verstikking en chaos door de vernietigende moeder.

De kaart zelf spoort dan aan om dit na inzicht en verwerking weer om te keren. Vergeef en leef.

Mythologisch vertegenwoordigt de Keizerin in de Tarot alle godinnen van vruchtbaarheid: Isis, Demeter, Aphrodite, Freya, Maria, wie dan ook.

Lees eveneens Bekers 3.

Het is Moeder Aarde in de weldadige gestalte van vormgeefster van alle leven. Ze wordt ook wel de Grote Moeder genoemd. Ze is bovendien de Moeder van de Tarot.

Zoals je op de kaart kunt zien is ze zwanger. "In de schoot van de moeder is eeuwige vernieuwing."

Zoals de Hogepriesteres eeuwig ongerept blijft zo is de Keizerin altijd zwanger. Overdrachtelijk houdt dat in dat ze in contact staat met het kind in zichzelf, haar innerlijk kind. Zodra je daadwerkelijk verbinding hebt met dat kleine meisje of kleine jongetje in je ben je dus zwanger van jezelf.

De Keizerin en de Hogepriesteres gaan bij voortduren in elkaar over, net zoals de Koninginnen en Prinsessen voortdurend in elkaar overgaan.

Leef en heb lief

