



IX. De Kluizenaar

IX. De Kluizenaar

Bewust bewandel ik de heldere levensweg van kinderlijke onbevangenheid

Traditioneel staat de Kluizenaar voor wijsheid, bezinning, meditatie, afzondering en zuiver inzicht.

Hij kan ook staan voor betweter, kletskaus, isolatie, chronische ziekten en/of fobieën.

De oude wijze man, de tovenaer van het volle leven, wie kent hem niet? Je ziet hem hier staan met zijn stralende diamant van bewust weten waarom het gaat in zijn rechterhand. Hij loopt zijn eigen weg met de staf van begrip voor het onbewuste.

Vanuit de diepe oceaan heeft hij de berg van inzicht beklommen om te zien hoe groen de aarde en blauw het water is.

In de mythische literatuur is hij onder meer bekend als Merlijn, Thot, Mercurius en Gandalf.

De diamant of koningssteen symboliseert de hardheid, zuiverheid en onvernietigbaarheid van de essentie van al wat leeft, de kosmische orde en de universele natuur. De Kluizenaar loopt aan de hand van deze natuurwet van universele orde. In het ideaalbeeld van het jungiaanse gedachtegoed kun je dat als mens alleen als je je mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten hebt verenigd en handelt vanuit de onbevangenheid van het pasgeboren kind in je.

Je ziet dat vanuit de hand van de Kluizenaar een naar beneden gerichte vrouwelijke driehoek ontspringt die contact zoekt met de naar boven gerichte mannelijke driehoek van de zon. De zon staat ook symbool voor mens, spelen en kind.

De Kluizenaar is afgebeeld als een man, maar is in feite androgyn. Het doet er niet toe of je man, vrouw, wijze of kind bent. De Kluizenaar beseft ten diepste dat je in volle wasdom alle vier tegelijk moet zijn. Alleen zo vind je de weg naar het paradijs terug in de volgende kaart.

Wat je ook doet, wees man, vrouw, wijze en kind tegelijk. Dan ben je nooit alleen en kun je alles aan

