



Pentakels Prins

Pentakels Prins

Traditioneel staat de kaart voor realistisch, gedegen, nuttig, methodisch, langzaam, verantwoordelijk, maar ook voor geluk in spel, zaken en (zinnelijke) liefde.

Als je alleen maar een braaf en deugzaam leven leidt dan ontaardt dit in ijdelheid, luiheid en zinloosheid. In feite heb je dan niets om handen. Het goud is dan weer lood geworden.

Al met al staat deze kaart voor de Held die met zijn zegewagen zijn bestemming heeft volbracht. Het Grote Werk is gedaan, hij weet hoe je van lood goud kunt maken, het gaat nu om de besteding van het verworvene.

Als je deze kaart trekt gaat het erom dat je je energiek inzet voor gedegen en concrete praktische aangelegenheden. Belangrijke trefwoorden hierbij zijn uithoudingsvermogen, standvastigheid en volharding. Je kunt het. Je beschikt over de benodigde kwaliteiten. Je bent competent, vindingrijk, bedachtzaam, voorzichtig, betrouwbaar en onverstoort. Alleen zo kun je het oude in het nieuwe omzetten

In woorden van deze tijd gaat het om het scheppen van een duurzame samenleving. Daarbij moet je voortdurend je doelen bijstellen en je aanpassen aan andere omstandigheden. Dat gaat langzaam in een solide en weldoorwrochte aanpak. Wellicht wat saai voor snelle jongens en niet te pruimen voor spirituele types, ach het zij zo.

In de Arthur mythe is het de Ridder Bors die gezamenlijk met Galahad en Parcival de Graal gedrieën hebben gevonden. Bors is de enige van de drie die terugkeerde om aan de hele wereld te vertellen dat de Graal waarachtig in de realiteit van het leven te vinden is. Je ziet aan hem af hoe zwaar die zoektocht was. Maar de victorie is fantastisch en geweldig.