



Staven Prins

Staven Prins

Traditioneel staat de kaart voor een vitale, impulsieve, stormachtige, vriendelijke en geheimzinnige jongeman oftewel de onvoorwaardelijke vriend, helper of bemiddelaar. Plezier in het leven is belangrijk. Morgen kan hij aan de andere kant van de wereld zijn, zoveel energie heeft hij.

Heeft hij een te groot of te klein ego dan slaat dat om in valse affectie en misplaatste opoffering, dan wel hooghartigheid, scheiding, breuk, vervreemding of tweedracht.

In de legende van de Ridders van de Ronde Tafel van Koning Arthur is hij bekend als Galahad. In de grote zoektocht naar de Heilige Graal was hij op veertigjarige leeftijd degene die de Beker als eerste Ridder terugvond omdat hij de zuivere en juiste vraag stelde.

De Staven Prins is snel en krachtig, maar is ook impulsief en laat zich snel afleiden. Al bij een klein wissewasje kan hij ten prooi vallen aan schroom en

besluiteloosheid.

Hij kan heftig zijn in zijn opvattingen, maar tegelijkertijd kan hij die zo invloede meningen zomaar opgeven.

Hij doet zijn ferme uitspraken omwille van een standpuntbepaling. In werkelijkheid is hij daarover onzeker, want hij durft geen definitieve positie in te nemen omdat hij steeds beide kanten van een vraagstuk ziet.

Hij zoekt het billijke, maar weet, hoe graag hij dat ook wil, dat echte rechtvaardigheid, jammer genoeg, niet in de wereld van het intellect gevonden kan worden.

Natuurlijk is deze Prins flamboyant, edelmoedig en romantisch. Hij kan vreselijk bluffen en lachen om zichzelf en anderen, een practical joker. Hij kan zelfs iemand jarenlang met spot op de korrel nemen en toch zijn hemd geven als diezelfde persoon in nood zit.

Hij verstopt zich achter zijn gevoel voor humor en doet geheimzinnig zodat mensen bang voor hem worden en zijn naam alleen nog onthouden als een schrikbeeld van onbegrijpelijkheid.

De grootste fout die hij kan maken is opgaan in zijn trots. Middelmaticheid en klein-geestigheid vindt hij verfoeilijk. Hij is vrijwel onvermoeibaar en vecht met een welhaast fanatieke moed tegen welke dwaasheid dan ook. Vaak wint hij, zij het soms wel op heel lange termijn.

Zijn vasthoudendheid heeft te doen met hemzelf, daar gaat hij voor. Zijn hooghartige verachting van de grote wereld, de wereld van de gewone dingen, heeft te maken met zijn opvatting dat eigenlijk iedere man en iedere vrouw in diepe vervoering een heldere ster zou moeten zijn, net als hijzelf.

Het hoeft geen betoog dat dit allemaal op het scherp van de snede gaat.

Een klein beetje minder zuiverheid en het gaat al mis. Dan ontardt deze houding in wreedheid, sadisme, onverschilligheid, intolerantie, onverantwoorde veroordeling, luiheid, ijdelheid, opschepperij of grote lafheid. Dat kun je maar beter voorkomen.