



Staven Prinses

## Staven Prinses

Traditioneel staat de Prinses van Staven voor openhartigheid, levenslustig en vrijheidslievend, Nieuwe initiatieven zijn aan de orde. Er is uitzicht op werk of een nieuwe baan.

Negatief gaat het om onbestendigheid, besluiteloosheid of slechte berichten.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Prinses van Bekers met haar kwaliteit van allemansvriend die zich bewust ontvankelijk opstelt, is de Staven Prinses een super individualist, ze gaat er geheel alleen voor, wil op zichzelf staan.

Ze is een briljante durfal. Ze schept haar eigen schoonheid vanuit haar eigen vitaliteit. De kracht van haar schoonheid straalt van haar af. Ze is impulsief, heftig en onverbiddelijk in zowel woede als liefde. Ze neemt alles wat ze krijgen kan. Ze is ambitieus en ijverig, razend enthousiast en vaak irrationeel.

Ze vergeet geen enkele misstap haar aangedaan. Ze bespeurt zelfs de kleinste ongerechtigheid. Geduld is haar vreemd. Het enige geduld wat ze op kan brengen is als ze in een hinderlaag ligt om wraak te nemen.

Het zijn allemaal prachtige en noodzakelijke eigenschappen om verder te komen. Maar het gaat op het scherp van de snede.

Een vrouw die deze kwaliteiten op een verkeerde manier inzet verandert in een oppervlakkig en teatraal wezen zonder enige diepgang dat iedereen bedriegt. Je hebt dat niet meteen in de gaten want ze is volkomen zeker van zichzelf en draagt vol overtuiging haar standpunten uit, ook al ziet de eerste de beste buitenstaander dat ze onoprecht en gekunsteld bezig is. Ze is dan een wreed, onbetrouwbaar, ongelovig bezig wijf.

'Witte tijger' is in China een scheldwoord voor zo'n agressieve en manipulatieve vrouw. Pas dus op voor de witte tijger in jezelf, die onbewuste animus. Diezelfde witte tijger kan bij mannen naar buiten komen in de vorm van zijn onbewuste anima in het element vuur (Staven).

