

Vrouw & Animus

Hierbij ter illustratie een foto van een beeldje dat rondzwerft in het onbewuste of bewuste collectief van Bali. Het heeft geen naam. Het kan een uiting zijn van het Saktisme zoals ik heb beschreven in Staven 2 van *De stok van Thot*, ik weet het niet. Het is dan Pârvati in liefdevolle vereniging met haar echtgenoot Shiva die eeuwig herstelt wat ontbonden is.

Het is hoe dan ook een fraai beeld van de vrouw die haar animus heeft geïntegreerd:

de grondster van het leven



de Vrouw en haar Animus