



XI. Kracht

## XI. Kracht

### Hartstochtelijk beken ik mijn liefde voor het alomvattende leven

Traditioneel staat de Kracht voor vertrouwen in het leven, het beheersen van nieuwe kracht en een gezonde geest in een gezond lijf.

Bij ontkenning van de schaduwzijde kan dit overgaan in geestelijke en lichamelijke verwondingen of impulsief instinctmatig gedrag, maar eveneens in machtshonger, opschepperij, onbeteugelde eerezucht, burgerlijkheid, sensatiezucht, preutsheid of zindelijkheidsmanie.

In het Thot-deck van Crowley en Harris wordt de kaart Lust genoemd omdat het gaat om de grote kracht van de lust, de hartstocht of het verlangen om te leven. Het is niet alleen kracht, het is ook de vreugde en de overgave aan de

kracht. Het is groeikracht en de extase van die groeikracht. Crowley legt hier een positief verband tussen de Scharlaken vrouw en het Beest uit de Apocalyps van de Openbaring van Johannes. Het gaat hierbij om een creatieve oerenergie die volledig onafhankelijk is van de kritiek van de rede. Het overstijgt als het ware het denken. Heden ten dage is het nog bekend in de verhalen over *Beauty and the Beast* oftewel de Schoonheid en het Beest als een bij elkaar behorend onafscheidelijk koppel. Het loutere denken kan dit concept amper bevatten, maar alleen accepteren als een universeel gegeven van liefde.

De elf is het getal van de zonde. De tien wordt ook gezien als het getal van verhevenheid. Als je dit overschrijdt, overschrijdt je de tien geboden en dat geeft zonde. Zonde, omdraaiing van de lettergrepen geeft: de Zon. Gij zult genieten is het elfde gebod. De betekenis is de erkenning van het dierlijke (ons instinct en de driften) in ons en dat ook lief te hebben. Dat is een immense Kracht, als hij tenminste liefdevol geleid wordt door gevoel, verstand en gedrag.

Hier is de Kracht weergegeven in zijn essentie van de Vrouw die eindeloos in liefde is verbonden met de Leeuw. Het is een harmonieus verbond. De lemniscaat geeft aan dat dit een eindeloos proces van groei is.

De kaart de Lust of de Kracht staat dan ook mede voor de vreugde van de seksualiteit. Meer in het algemeen gaat het om de liefdevolle acceptatie van onze dierlijke aard en voor het genieten van de oogst van de aarde. Overdrachtelijk staat de kaart tevens voor de bewustwording en aanvaarding van het donkere en het duistere in de mens. Jungiaans is dat de integratie van je schaduw in jezelf, alsmede de bewustwording van de animus (haar mannelijke kern) voor de vrouw en de anima (zijn vrouwelijke kern) voor de man.

*Met geduld en liefde krijg je alles voor elkaar.  
Doe dat dan ook*

