



XII. De Gehangene

XII. De Gehangene

In overgave ontwar ik de geheimen van het zijn

Traditioneel staat de kaart voor ommekeer, volkomen overgave, initiatie, geestelijke ontvanke-lijkheid, innerlijke vrede en een nieuwe kijk op het leven.

Wil je niet veranderen, dan kan dit leiden tot verwaandheid, weerstand tegen geestelijke invloed, valse denkbeelden, het opgeven van het zelf, angst, passiviteit, uitputting of ontrouw aan jezelf en de ander.

Bij de Gehangene gaat het om de bevrijding uit het web van vastgeroeste patronen waarin je jezelf gesponnen hebt. Het gaat niet om schuld, het gaat om het offer van de verlossing. Je moet op je kop gaan staan en zaken totaal om-

draaien, anders leren zien. Dat gaat niet zonder pijn.

Het is verbonden met een Scandinavische mythe waarin Odin zichzelf aan een been aan de galgenboom heeft gespietst en negen nachten lang ondersteboven hing. Hij hervond zichzelf en openbaarde vervolgens de runen, de magische kennis uit die tijd. Het is de mens die het offer brengt om het goddelijke uit zichzelf te laten komen. In termen van Jung is dat een moment in het individuatieproces van de mens waarin het kleine zelf samenvalt met het Grote Zelf.

De gekruiste benen wijzen op het getal vier, het getal van de stof of aardse werkelijkheid. De naar boven gerichte driehoek van de armen staat symbool voor de geest. Het verhevene (drie) is aan het aardse lijden (vier) gekoppeld tussen de menselijke richtwaarden van leven en dood. De zin van het offer is zelfverlossing of zelfbevrijding.

In de gnostische stroming van de zelfverlossing werd Jezus Christus gezien als een metafoor van deze bevrijding. Christus wordt hierbij echer niet erkend als de verlosser van de hele mensheid, neen, ieder mens moet zichzelf verlossen uit de aardse cirkel van ellende.

Deze opvatting is te vuur en te zwaard bestreden door kerk en staat. Een belangrijke reden om ondergronds te gaan door geheime genootschappen die uitgaan van het concept van de zelfbevrijding. In onze tijd komt alles weer bovengronds. Het is aan jou om je eigen weg te vinden.

Ja, heb de moed, maak je los en kantel je om in liefde

