



XIV. Kunst

XIV. Kunst

Aandachtig breng ik de juiste harmonie tussen licht en donker aan

Traditioneel staat de kaart voor de zoektocht naar de binnenste of wezenlijke kern. Dat vergt geduld, liefde, verstand, diplomatie en harmonie.

Krijgt de onbewuste schaduw de overhand, dan leidt dat tot overmaat, verscheuring, versplintering, onevenwichtigheid dan wel wisselende stemmingen of een neiging tot extremen.

Je ziet een vrouw die met de ene voet op de groene vruchtbare aarde staat en met de andere voet in het stille blauwe water. Het is een kaart van het verenigen van tegendelen. Dat is een nooit eindigend proces in het hermetisch gesloten vat van alle mogelijkheden. Die onein-

digheid wordt nog eens aangegeven door de permanente beweging van de zon en de maan waarmee de vrouw jongleert in een eeuwigdurende beweging van de vereniging van tegenstellingen in onze polaire wereld.

Metaforisch staat deze vereniging voor het op de juiste manier bijeenbrengen van je vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. Je scheidt je dan een nieuwe wereld van inzicht en ongekende mogelijkheden.

In jungiaanse termen betekent dit onder meer de bewustwording en integratie van anima voor de man en de animus voor de vrouw. In de alchemie wordt dit proces de vereniging van de eerste grote tegenstelling, die tussen vuur en water, genoemd. De tweede grote verbinding is die van lucht en aarde en de derde is de totale vermenigving van alle elementen in de juiste verhouding.

Op de kaart van Vrouwe Juistheid zie je eveneens de zon en de maan in de weegschaal van je eigen handelen. In beide kaarten staat het wikkelen en wegen in zuiverheid centraal.

Kunst heet in veel tarotdecks *Matigheid*. Het gaat echter om het vinden van de juiste verhouding in een bepaalde situatie. Het is de Kunst van het Juiste Mengen. Zo moet matigheid dan ook gelezen worden. Het betekent niet met mate, maar met de juiste maat. Soms is dat veel soms is dat weinig van het een of ander. Dat Weten is de Kunst.

*Het is zover, je bent klaar voor het grote werk van zelfinzicht, liefde en (zelf)heling.
Dan kun je ook verder in liefde met de ander*

