



XVII. De Ster

XVII. De Ster

Vol vreugde schenk ik het wijwater van de liefde voor alles en iedereen

Traditioneel staat de Ster voor introspectie, inzicht in de onberispelijkheid van het universum, vernieuwing en wedergeboorte. Het is een kaart van liefdevolle bescherming, nieuwe energie, hoop en vertrouwen in het lot. Als de kaart valt mag je op zachtheid, liefde en geluk rekenen, doe dat dan ook. Het kan goed misgaan als je dat niet doet.

De ontkenning van de Scharlaken Vrouw (zie kaart XI) als scheppende kracht van het leven heeft in het Paternalisme tot veel onderdrukking, gejammer en leed geleid. Wil je de waarheid van liefde niet accepteren, dan blijf je hangen in twijfel, pessimisme, ongelukkige liefde of bekrompenheid, wat allemaal tot ellende kan leiden.

Je ziet hier Venus, de godin van de liefde, als de naakte personificatie van de manifestatie van het absolute in het aardse bestaan.

Zij schenkt het onsterfelijke levenswater in een onafgebroken stroom over land en water. Zij is de oneindige Vormster en Voedster van het leven. Zoals in de vorige kaart al is aangegeven staat zij aan de wieg van de onuitroeibare zelfvernieuwing. In de Egyptische mythologie komt ze overeen met de hemelgodin Noet zoals ook in kaart XX, Elan, is weergegeven. Zie eveneens de verbinding met de Kunst.

Het eeuwig uitgegoten levenswater is identiek met het bloed van de graal, de toverdrank in de ketel van de druïde, het alchemistisch medicijn, kortom alle geheimzinnige waters en dranken of levensnectar in de Grieks, Keltische, Indiase of welke andere cultuur dan ook. Het is de universele stroom van de oprechte liefde.

De achtpuntige ster die je ziet verwijst tevens naar de bijbehorende grondkaart Juistheid waarbij gestrengheid hand in hand gaat met mededogen.

Alles draait om welbewuste zuivere liefde. Handel daar nu naar

