



Zwaarden Koning

Zwaarden Koning

Traditioneel staat de kaart voor de rijpe intelligente man of mens. Hij is besluitvaardig, goed van de tongriem gesneden, schrander, analytisch, zakelijk, rechtvaardig en briljant. Hij zoekt het vechten niet maar schroomt, zo nodig, geen enkele strijd, ook niet in discussies of juridische aangelegenheden.

Als hij een superego heeft dan is hij een gecompliceerd mens: berekenend, ego-centrisch, boosaardig, cynisch of sadistisch. Gruwelijk onmenselijk.

Discussies zijn niet te winnen en eindigen in onmin. In een juridische strijd leidt het tot puinhopen voor alle betrokkenen. Uiteindelijk wordt hij onder deze omstandigheden de verliezer.

De 3 fleurige vlinders zijn zinnebeelden voor transformatie en verandering. Het getal 3 staat voor groei en is verbonden met de Keizerin.

Bij deze Koning in goede doen gaat het om de beschermen van huis en haard. Dat kan letterlijk, maar figuurlijk houdt dat in dat je veiligheid voor jezelf moet verschaffen en de strijd daarvoor niet moet schuwen. Concreet kan dit betekenen dat je het gevecht met je eigen schaduw niet mijdt, maar weloverwogen aangaat, zodat je de vrede en rust kunt krijgen die je zoekt.

De Keizerin valt ook samen met de Griekse Demeter, de Aardemoeder in haar weldadige vorm als godin van het koren. In Bekers 3 is de legende van Demeter en Kore beschreven.

