



Zwaarden Prinses

Zwaarden Prinses

Traditioneel staat de kaart voor een jonge vrouw of kind dat nieuwsgierig, waakzaam en flexibel is en voor nieuwe wendingen zorgt.

Negatief keert zich dit tot loslippigheid, eigenzinnigheid, stijfkoppigheid, humeurigheid en leugenachtigheid. Het leidt dan tot mislukking, frustratie of ziekte.

Zwaarden Prinses is koen, streng, wraakzuchtig en is rechtvaardig. Haar logica kan vernietigend zijn.

Ze is standvastig en krijgslustig, bezit een grote praktische wijsheid en kan zowel subtiel als listig zijn in materiële zaken.

Ze is behendig in het bijleggen van conflicten en het verenigen van tegenstellingen.

Ze kan degene zijn die onuitstaanbaar op de bres staat voor een zaak waarvan je later zegt: ja, ze had toch gelijk.

Ze kan handelen vanuit een verheven missie zonder iets of iemand te ontzien. Ze gaat haar eigen gang en heeft altijd de optie alles overboord te donderen. Pas op dus.

Niet opbouwend geduid wordt ze incoherent en veranderen haar gaven in sluwheid, onwaarachtigheid en onwaardigheid.

Bij vrouwen kan ze negatief naar buiten komen als de onbewuste animus. Het is het kijkende viswijf dat altijd haar gelijk wil hebben, nooit naar anderen luistert, geen enkel invoelingsvermogen toont en steeds uitgaat van haar eigen gelijk dat ze nooit ter discussie stelt.

Het is de onbegrepen geest bezeten door de animus wat leidt tot animaal gedrag, de monsterlijke Gorgon. Ze draait haar hand niet om voor de absurdeste bewering, bluft bij het leven, spiegelt iedereen en ook zichzelf permanent een rad voor de ogen. Ze bevredigt louter haar eigen ego.

Er is helaas geen garantie dat zo'n vervelende ijdelheit ooit de schellen van de ogen zullen vallen. Daarvoor moet je eerst je eigen ego veranderen in de held Perseus. Niet iedereen doet dat want het vergt wel moed om je eigen Medusa in de ogen te zien, je versteent als je je niet zorgvuldig voorbereidt.

